

Zin in een wandeling? Trek in pannenkoeken?



Wandel met ons mee!

Op donderdag 23 september maken we een **wandeling** naar het **Schollebos**. Daar eten we gezellig een **pannenkoek** voordat we weer terug wandelen. Ook met een beperking is wandelen **mogelijk**.

Wanneer:	Donderdag 23 september, vertrek 10.30 uur
Startpunt:	Hersenletsel-Afasiecentrum , De Linie 5a 2905AX Capelle aan den IJssel
Voor wie:	Voor mensen met hersenletsel die met elkaar in contact willen komen
Hoe ver:	Ongeveer 6km wandelen op verharde wegen(rolstoel toegankelijk)
Tempo:	Samen uit, samen thuis
Kosten:	Deelname is gratis, de lunch is voor eigen rekening

Iedereen is van harte welkom! Er is geen verwijzing of indicatie nodig.
Aanmelden is wel noodzakelijk.

Hersenletsel- en Afasiecentrum | Praatatelier | De Linie 5a |
info@praatatelier.nl | 010 – 442 53 61 |